



Jan Japie uit de Neuzelstraat  
Van top tot teen verwend  
Zeurt bij zijn ouders dag en nacht  
“Ik wil een instrument!”

Falala...

Jan Japie uit de Neuzelstraat  
Krijgt op een dag zijn zin  
Een zwarte koffer, best wel zwaar  
Wat denk je zit er in?



Falala...



Jan Japie uit de Neuzelstraat  
Hij opent gauw het slot  
Hij zoekt tussen het rood fluweel en roept:  
“t Is een fagot!”

Falala...

Jan Japie uit de Neuzelstraat  
Wil echter niet op les  
“Ik kan het zelf, ik leer het wel,  
ik hoef geen lerares!”



Falala...



Jan Japie uit Neuzelstraat  
Is ietwat ambitieus  
“Ik word beroemd met mijn fagot,  
ik speel het met mijn neus!”

Falala...

Jan Japie uit Neuzelstraat  
Waar is nu je fagot?  
“Het ding ligt op de vuilnisbelt,  
het zit stampvol met snot!”

Falala...

